

Første danske biografi om George Harrison – derfor!

George Harrison. Den spirituelle beatle er den første biografi om eksbeatlen på dansk. Er der virkelig plads til flere Beatles-bøger? fristes man til at spørge. Karsten Jørgensen er ikke i tvivl.

»Det ville næsten have været en fornærmelse ikke at skrive en stor biografi om den tredje store personlighed i The Beatles,« siger Karsten Jørgensen i forbindelse med udgivelsen af den tredje danske Beatles-biografi fra hans hånd. I 2001 udkom Jørgensens store Lennon-biografi.

»Ambitionen dengang var at skrive en bog, der kradsede i det stereotype medie billede af eksbeatlen og vise, at han var en væsentlig mere kompleks personlighed,« siger han. »Det syntes jeg lykkedes, og det førte til fortsættelsen, biografien om Paul McCartney, der udkom i 2007.«

George Harrison har lidt under samme stereotype fremstilling i medierne som de andre beatler og er ofte blevet beskrevet som 'den tavse'. »George Harrison talte ikke ligeså meget som Lennon og McCartney, men han sagde ofte mere,« forklarer Karsten Jørgensen. »Han havde ikke Lennons maniske behov for selviscenesættelse og opmærksomhed. Han havde heller ikke McCartneys drift mod anerkendelse. Harrisons ambitioner var mere afdæmpede og i højere grad rettet mod hans egen personlige udvikling. Men det betød selvfølgelig ikke, at han var lettere at aflæse, eller at han var mindre kompliceret. Ligeså fokuseret han var på det spirituelle, ligeså tiltrukket var han af verdslige fristelser – kvinder, alkohol, stoffer – og gennem hele livet kæmpede han med de indre dæmoner. Disse indre kampe blev jo på et andet plan frugtbare for hans kunstneriske virke.«

»Der findes en håndfuld væsentlige engelske/amerikanske bøger om Harrison, men de fokuserer enten på hans tid i The Beatles og ignorerer solokarrieren efter gruppens opløsning – eller omvendt.« siger Karsten Jørgensen. »Min bog adskiller sig ved at lægge lige vægt på Beatlestiden og solokarrieren. Det gjorde George Harrison selv, når han sagde: 'Det største øjeblik i mit liv var at komme med i The Beatles, det næststørste var at slippe ud af dem igen'. Sådan mener jeg, man bedst kan biografere denne kunstner, som var så befriende uhøjtidelig og fulgte sit hjerte – med de omkostninger, det havde.«

George Harrison. Den spirituelle beatle udkommer den 30. maj 2014 – op til 50-årsdagen for de legendariske Beatleskoncerter i K.B. Hallen 4. juni 1964.



Karsten Jørgensen:
George Harrison. Den spirituelle beatle
En biografi
478 sider
Kr. 275,00 (vejl.)
Udkommer 30. maj 2014.

Forside og forfatterfoto kan hentes fra www.haase.dk

Kontakt
Redaktør Mette Viking:
tlf. 2683 8016
email: mv@haase.dk

Karsten Jørgensen:
tlf. 4277 5503
email: karsten-jorgensen@get2net.dk